

Kaldsbrev

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn!

Den evangelisk-lutherske Frikirkes menigheder i har på menighedsrådet d. besluttet at kalde pastor

Idet vi hermed retter kaldet til den valgte, giver vi ham fuldmagt og forpligter ham til at forvalte det hellige præsteembede i alle dets dele:

1. at forkynde Guds hellige ord uforfalsket og uafkortet, således som det er forklaret og fremlagt i Den evangelisk-lutherske Kirkes bekendelsesskrifter;
2. at forvalte de hellige sakramenter i overensstemmelse med vor Herres Jesu Kristi indstiftelse;
3. at udøve en evangelisk sjælesørgergerning, ”at overbevise, tugte og formane med al langmodighed og belæring” (2 Tim 4,2) og således fremme det åndelige liv;
4. at besøge de syge, gamle og anfægtede;
5. at tage sig af børnene og ungdommen og give dem kristendoms- og konfirmandundervisning;
6. at holde regelmæssige bestyrelses- og menighedsråd og lede dem efter Guds ord og holde på god bestående orden;
7. at missionere og arbejde for Guds riges fremme med al nidkærhed og hellig alvor;
8. at give menighederne et godt eksempel med en gudfrygtig og fredsommelig vandel.

Heroverfor forpligter vi os til:

1. at modtage, elske og ære vor præst som vor af Gud givne sjælesørger som en Jesu Kristi tjener og husholder over Guds hemmeligheder og overalt, hvor han forkynder Guds ord, det være sig offentligt eller privat, gerne og villigt høre og adlyde ham, som Den hellige Skrift befaler alt dette;
2. at sørge for hans timelige underhold efter bedste evne, så han så vidt muligt kan vie sit hellige embede al sin tid.

Måtte vor Herre Jesus Kristus, Kirkens Herre og Overhyrde, overbevise præsten om dette vort kalds guddommelighed, fylde ham med trøst og frimodighed til at modtage kaldet og sætte ham til rig velsignelse for menigheden og mange udødelige sjæle! 1. Petersbrev 5,1-4.

Sted og dato

På menighedens vegne

For Den Evangelisk-Lutherske Frikirke:

