

# JESUS KRISTUS i SALME 8

*Prædiken til Steen 12. november 2024, fra pastor Leif G. Jensen*

## Salme 8

For korlederen. **Al-ha-gittit. Salme af David.**

**Herre, vor Herre! Hvor herligt er dit navn over hele jorden,  
du som har bredt din pragt ud på himlen!**

**Af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere  
for at standse fjender og hævn-gerrige.**

**Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne, som du satte der,  
hvad er da et menneske, at du husker på det, et menneskebarn, at du tager dig af det?**

**Du har gjort det kun lidt ringere end Gud,  
med herlighed og ære har du kronet det.**

**Du har gjort det til hersker over dine hænders værk, alt har du lagt under dets fødder,  
får og okser i mængde, selv de vilde dyr, himlens fugle og havets fisk, dem som færdes ad havenes stier.**

**Herre, vor Herre! Hvor herligt er dit navn over hele jorden!**

## 1. SALMEN FORKYNDER OM HERRENS PRAGT på HIMLEN og BØRN og SPÆDES MUND

*V2-3: Herre, vor Herre! Hvor herligt er dit navn over hele jorden, du som har bredt din pragt ud på himlen!  
Af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere for at standse fjender og hævn-gerrige.*

Herrens navn er herligt. Han hedder Jesus Kristus. Englen sang det i Betlehem: "I dag er der født jer en frelser, han er Kristus, Herren. Og i påsken døde og opstod han for os. Og i hans navn forkyndes Frelsen ved Syndernes Forladelse over hele jorden. Herrens pragt ses også i skaberværket. Han har bredt den ud på himlen, over lyngen, over birketræet og over alt levende. Det fortæller om Herren som vor underfulde skaber. Himlen fortæller om Guds pragt.

Salmen nævner derpå spædbørn og børn. David fortæller, at Herren ved deres mund har grundlagt et værn mod alt det, som er ondt i verden. Underligt. Men så stort taler Salme 8 om de små. Og så småt taler salmen om de store og mægtige.

Vi må igen tænke på, at Herren selv blev et foster og et spædbarn. Og som voksen tog han sig af de små og svage. Han forsvarede dem engang med ord fra Salme 8: Matthæus fortæller, *at børnene på tempelpladsen råbte: «Hosianna, Davids søn!»* Ypperstepræsterne og de skriftkloge blev vrede og spurgte Jesus: *«Hører du ikke, hvad de siger?»* Men Jesus svarede dem: *«Jo, har I aldrig læst: «Af børns og spædes mund har du beredt dig lovsang?»»* (Matt 21). - Børn har magt, når de synger om Jesus.

## 2. SALMEN FORTÆLLER OM MENNESKET UNDER GUDS OMSORG

*V4-9: Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne, som du satte der, hvad er da et menneske, at du husker på det, et menneskebarn, at du tager dig af det?*

David stiller spørgsmålet til sin HERRE. Han nævner *"din himmel, månen og stjernerne, dine hænders værk."* Han spørger: *"Hvad er **da** et menneske, **at du husker på det, et menneskebarn, at du tager dig af det?"***

- Vi forsvinder ikke for Gud i mængden. For vi er skabt i Guds billede. Skabt til at gå ind i de opgaver, Gud har givet os. David siger om det menneske, Gud sørger for: *Alt har du lagt under menneskets fødder, får og okser i mængde, selv de vilde dyr, himlens fugle og havets fisk, dem som færdes ad havenes stier.*

David havde som hyrdedreng fårene under sig. Dem skulle han vogte. Og som konge vogtede han et helt folk. Vi har også en opgave både som børn, voksne og i alderdommen. Og vi må sige med David: *Hvad er da et menneske, at du tager dig af det og husker på det.*

Vor Herre tager sig af sit menneske. Han husker på os fra vor dåb til vor grav. Han tæller vore hovedhår. Herren husker på os. Ikke mindst i den hellige nadver, hvor vi tager imod Jesu legeme og blod "til hans ihukommelse". Og det betyder ikke kun, at vi husker på vor Herre Jesus, men endnu mere, at han husker på os. Han husker på sin pagt med os og sørger for os. Og derfor kan vi huske ham i troen.

### **3. SALMEN HANDLER SÆRLIGT OM JESUS, GUDS SØN, SOM BLEV MENNESKE FOR AT BLIVE VOR HERRE OG FRELSER I LIV OG DØD**

For David synger: *"Alt har du lagt under hans fødder"* (vers 7). Og hvem af os passer det på? Det passede måske på Adam i Edens have ved skabelsen. Men det kan vel ikke rigtigt siges om os? Selv om vi har styrke og kan meget midt i livet, er vi dog svage og magter ikke livet. Vi dør til sidst. Vi er underlagt forkrænkelig og død. Og vi er skyldige syndere.

Hvem kan dette da siges om, så det er sandt og passer? Det ved vi fra Hebræerbrevet, hvor Salme 8 udlægges sådan: ... *Men som én et sted har vidnet: Hvad er da et menneske, at du husker på det, et menneskebarn, at du tager dig af det? Du har kun en kort tid gjort ham ringere end engle, med herlighed og ære har du kronet ham, alt har du lagt under hans fødder (Hebr 2,6-7).* Og derpå nævnes Jesus: ... *Ganske vist ser vi endnu ikke alt underlagt ham; men vi ser **Jesus**, som kun en kort tid var blevet gjort ringere end engle, for sin lidelses og døds skyld kronet med herlighed og ære, for at det ved Guds nåde skulle komme alle til gode, at han havde smagt døden (Hebr 2,8-9).*

GUDS Søn blev menneske. Han tog sig af de små. Han herskede over lidelse, sygdom og synd. Men han blev også fornedret og ydmyget, ja, han blev korsfæstet og døde. Men sådan blev han Herre over døden og alle vore synder. Når vi her i livet ikke ser nogen udvej ud af skyld og død og smerte, da viser Gud os i Evangeliet sin Søn, Jesus, som påskemorgen blev kronet med herlighed.

Udlægningen af Salme 8 slutter med denne trøst: *Siden børnene alle er af kød og blod, måtte han også blive det ligesom de, for at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig Djævelen (Hebr 2,14).* ALT er lagt under hans fødder. JESUS er vor HERRE i liv og i død. Han giver os troen på syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Og han husker os. Han er vor Herre og Frelser.

***Herre, vor Herre! Hvor herligt er dit navn over hele jorden!***

Amen.