

"Hvad tjener til min fred"

Bibelkredsften 25. august 2011 i Gratiakirken over evangeliet 10. e. trinitatis

Evangelium: Lukas 19,41-48: V41 Da han kom nærmere og så byen, græd han over den v42 og sagde: "Vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Men nu er det skjult for dine øjne.

V43 For der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider. V44 De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig, og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgstid."

V45 Så kom han ind på tempelpladsen, og han gav sig til at jage dem ud, som drev handel dér, v46 og han sagde til dem: "Der står skrevet: 'Mit hus skal være et bedehus.' Men I har gjort det til en røverkule."

V47 Han underviste hver dag på tempelpladsen. Ypperstepræsterne og de skriftkloge, ja, alle folkets ledere søgte at få ham ryddet af vejen; v48 men de kunne ikke finde ud af, hvad de skulle gøre, for hele folket hang ved ham for at høre ham.

Søndagens bøn udspringer af evangeliet: Almægtige, evige Gud!

Du, som ved din Helligånd har åbenbaret og kundgjort dit ord om din Søn, Jesus Kristus, for os, vi beder dig: Væk vore hjerter, så vi for alvor tager ordet til os og ikke bare slår det hen i vejret eller i dovenskab undlader at høre det, som dit folk, de vantro jøder, gjorde det.

Lad os leve i guds frygt og hver dag vokse i tillid til din barmhjertighed og til sidst blive til evig tid salige ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligåndens enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen.

SPØRGSMÅL fra teksten til os

Vers 41-42: Jesus græd og klagede: "Vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Men nu er det skjult for dine øjne."

- Hvad var det, de ikke vidste? Hvad er det, vi måske ikke ved?
 - Tekstens "også du" peger på, at der trods alt er en, der ved det. Hvem er det? Og hvad gør han for os?

Vers 43-44: Jesus fortæller om Jerusalems ødelæggelse

- Hvilke konsekvenser fik det for dem? Vers 43-44: "*For der skal komme dage over dig ...* "
 - Og for os?
- Hvordan var det "*besøgstid*" for dem (v44), da Jesus var hos dem? Se Lukas 1,78 og 7,16.
 - Og hvordan er det besøgstid for os? Se 2 Kor 6,1-2.

V45-48: Jesus har ikke opgivet dem, men taler til dem om, hvordan templet skal bruges. Og han underviser dem fortsat.

- Hvordan forsøgte Jesus at hjælpe dem, så de kunne se, hvad der tjener dem til fred?
- Tal om, hvordan Jesu ord har åbnet og fortsat åbner vore øjne, så vi kan se, hvad der tjener til vores fred! Tal om betydningen af at bruge bedehuset rigtigt – og at vi ligesom folket dengang "hænger ved ham for at høre ham".

OVERVEJELSER omkring "fredløs" og "fred"

FREDLØS

Første gang ordet "Fred" forekommer i Bibelen er i 1 Mosebog 4,12 og 14. Kain bliver "fredløs", efter at han har dræbt sin bror Abel.

- Overvej sammen, hvordan det var at være Kain!
- Overvej sammen, hvordan det er at være et skyldigt menneske. Selv om mennesker anerkender og giver ære, kan man være "fredløs" og dybt i hjertet erfare ufred, meningsløshed og tomhed og skyld. Se Es 57,21: *De gudløse har ikke fred, siger min Gud.*

FRED

Selv om vi er kristne og lever i troen på Jesus Kristus, er vi også syndere, som mærker tomhed, meningsløshed og skyld i hjertet. Da mærker vi, at vi behøver det, der "tjener til vores fred".

- Overvej erfaringer med tomhed, meningsløshed og skyld, som giver ufred i hjertet.
- Tal om, hvad der "tjener til din fred".

Jesu apostle oplevede sorg og havde svært ved at indse, at Jesu død skulle give dem fred.

- Læs Joh 14,27 og 16,33 og 20,19-20. Overvej, hvordan disciplene havde svært ved at fatte det, før det skete, og hvordan erfarede freden, da det var sket.
- Læs Romerbrevet 5,1-6: Her står i vers 1, at vi har fred ved vor Herre Jesus Kristus. Tal om, hvordan vers 1-6 beskriver, hvordan freden går ind og giver håb og udholdenhed.

God bibelkreds!
Kærlig hilsen Leif