

"De har ikke mere vin!"

"De har ikke mere vin!" ... "Gør hvad som helst han siger til jer!" (v.3 og 5)

Der var ikke mere. Vinen slap op. Ikke godt. En bryllupsfest er jo ikke en hvilken som helst fest. Det var den heller ikke dengang. Ikke en fredagsfest i rækken af mange fredagsfester, hvor der ikke er noget at fejre.

For jøder på Jesu tid var bryllupsfest en fest, hvor familie og venner var med til en pagtslutning. Mad og drikke hørte med. En del af brylluppet. Næsten ligesom ringene. Et bryllup uden vielsesring – det er ikke godt.

Jesu mor må have haft et særligt forhold til brudeparret. Hun bad Jesus hjælpe. Og han hjalp. Men hun måtte vente tålmodigt – og gjorde det tillidsfuldt. Sagde til tjenerne: Gør hvad han siger til jer. Så lykkes det.

Til overvejelse: Tålmodighed og tillid er to vigtige ord i ægteskabet og i familien, i en kristen menighed og i vort personlige forhold til Gud. Det kommer ikke, når vi lige vil ha 'det. Vi må vente på hinanden – og vente på Gud, vor Skaber – i alle personlige relationer. i ægteskab, i familie og i menighed.

1. *Beskriv Marias tillid og tålmodighed!*

2. *Hvordan er hendes råd til tjenerne også et råd til os?*

3. *Hvad en pagtslutning er. Hvad betyder den for parterne?*

4. *Når vi indser, at livet med Gud hinanden i menighed, ægteskab og familie hviler på en PAGT, ændres meget! Vi står ikke længere selv i centrum. Det handler ikke om mig, men om os. Hvad sker der med os, når vi for alvor ser os selv som en del af fællesskabet (familien, menigheden) i stedet for at sætte os selv i centrum? Hvordan kan det bane vej for tillid og tålmodighed?*

Dette gjorde Jesus i Kana i Galilæa som begyndelsen på sine tegn (v.11)

Sådan slutter evangelisten beretningen om brylluppet i Kana. Det, Jesus gjorde, var BEGYNDELSEN i rækken af en række tegn. Der ville altså komme meget mere fra ham – til dem! Og det kom der. I slutningen af evangeliet fortæller evangelisten, hvorfor tegnene er skrevet ned til os: Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så; dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. (Joh 20,30-31).

Til overvejelse: Netop disse tegn, som Jesus gjorde, og som er skrevet i evangeliet, kan give tro og liv hos Jesus i dag.

5. *Tal om, hvad tegnet i Kana betyder for jeres tro på, at Jesus er Messias, Kristus!*

6. *Vælg et af de andre tegn, som Johannes har taget med i evangeliet og tal om, hvad det gør ved jeres tro!*

God søndag!

TEGN I JOHANNES-EVANGELIET:

1. TEGN: Joh 2: Bryllup i Kana: Jesus forvandler vand til vin og velsigner ægtepagten. En overflod af velsignelse indvarsler messias-tiden. Jesus er Kristus.

2. TEGN: Joh 4: En kongelig embedsmand i Kapernaum kom til Jesus og bad om hjælp til sin dødsyge søn. Jesus sagde: "Gå hjem, din søn lever". Og sønnen var rask i samme time.

3. TEGN: Joh 5: En mand, som havde været lam i 38 år, lå ved Bethesdas dam sammen med mange andre krøblinge. Jesus traf på ham, fik kontakt - og sagde: "Rejs dig, tag din bære og gå!" og manden var rask.

4. TEGN: Joh 6: 5000 mennesker får mad i en ørken. Jesus velsignede 5 brød og 2 fisk – og der blev nok til alle.

5. TEGN: Joh 6: Disciplene sejler en nat over Genezareth sø – det er storm – Jesus er ikke med – men midt på søen kommer han til dem vandrende på bølgerne – og han siger: Det er mig, frygt ikke. Og da kommer de velbeholdent i havn.

6. TEGN: Joh 8: En kvinde, grebet i hor, er truet af en flok præster, som alle står med hver sin sten, klar til at slå hende ihjel. Jesus siger: Den, som er ren skal kaste den første sten. Og den ene sten efter den anden glider ud af deres hænder – og til sidst står Jesus alene tilbage med kvinden – og siger: Jeg fordømmer dig heller ikke. Gå, og synd fra nu af ikke mere.

7. TEGN: Joh 9: En blindfødt får sit syn igen. Jesus rører hans øjne. Og de øjne, som aldrig åbnede sig, da han lå i sin mors arme, aldrig åbnedes, da han skulle lære at læse og lege med naboens børn, de øjne åbnede sig pludselig, fordi Jesus havde taget noget jord, blandet det med sit spyt og smurt det på mandens øjne og bedt ham om at vaske sig i en dam i Jerusalem.

8. TEGN: Joh 11: En af Jesu venner døde – Lazarus – Jesus kom 3 dage efter begravelsen. Han bad om at man tog stenen fra gravens indgang og kaldte på den afdøde. Og han kom lyslevende ud til dem.

9. TEGN: Joh 20: Jesus kom til disciplene påskedags aften og viste dem sine hænder og sin side. Og han sagde: "Fred være med jer!" Og de blev glade. (Der er flere endnu)

Johannes 2,1-11



Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilæa, og dér var Jesu mor med; også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham: "De har ikke mere vin." Jesus sagde til hende: "Hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet."

Hans mor sagde til tjenerne: "Gør, hvad som helst han siger til jer."

Der var dér seks vandkar af sten; de stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver to til tre spande. Jesus sagde til dem: "Fyld karrene med vand."

Og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem: "Øs nu op og bær det hen til skafferen." Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin - han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op - kaldte han på brudgommen og sagde til ham: "Man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringere. Du har gemt den gode vin til nu."

Dette gjorde Jesus i Kana i Galilæa som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham.