

## **Årsberetning 2019-20**

*fra Gratia menighed, Aarhus, ved årsmødet 11.-12. juli 2020*

*Kirkerådsmedlem Anders Henriksen*

Sidst vi var samlet til årsmøde var 5. maj 2019 og jeg vil kort nævne noget af det der er sket i menigheden siden da.

I juli blev Søren Øhrstrøm gift med sin Julie.

Mahtab og Korush blev optaget som medlemmer i september.

Ligeledes i efteråret holdt vores venner, Allan og Cherry fra Hong Kong, et foredrag om situationen i Hong Kong.

En anden særlig begivenhed der også fyldte meget i efteråret, var da vi fik vores kirkestole stjålet. Det var en meget ubehagelig oplevelse, men Gud vendte det til en velsignelse. Fra vores forsikring fik vi 180.000 kr. For det beløb har vi derfor kunnet købe nye stole, købt glasvæg på 1. salen og repareret skaderne efter tyveriet. Der er en lille sum tilbage som vi har bestemt skal bruges på nye borde.

Vores hovedaktivitet er vores søndagsgudstjeneste, som er godt besøgt af børn og voksne. Der er børnemøde for de mindste i forbindelse med prædiken. En søndag er særligt for gæster og en anden søndag spiser vi medbragt mad og har derefter bibeltime.

Om tirsdagen er der morgenbøn i kirken, hvor der bliver bedt for stort og småt. Et meget vigtigt bedesamvær, som begyndte helt tilbage da vi holdt til i midtbyen. Hver 6. tirsdag aften er der menighedsrådsmøde. Et menighedsråd hvor de unge fylder, og tager mere og mere ansvar.

Onsdag er der konfirmand undervisning,

Hver anden torsdag samles den ene af vores 3 bibelkredse i kirken. De 2 andre samles i hjemmene på andre hverdage.

Vi har faste arrangementer hvor vi spiser sammen i forbindelse årets højtider.

I skolernes vinterferie bliver der holdt vinterlejr for skolebørnene.

En til 2 gange om året har vi arbejdslørdag, hvor der bliver gjort hovedrent ude og inde.

Menigheden er velsignet med 2 gode præster som fylder vores ører og hjerter med Guds gode og uforfalsket ord. Men også mange andre i menigheden tjener med penge og tid, til stor gavn for menigheden. Vi glemmer en gang i mellem hvor stor en velsignelse der er ved at tjene andre og selv modtage tjeneste, for hverdagen kan hurtig blive både grå og travl. Og så er søndagen en god dag at stoppe op og tænke efter med Guds ord i øret og hjertet.

Forårets og sommerens coronatid har været meget mærkelig med kirkelukning og langsom genåbning. Præsterne måtte betjene os med Guds ord på de digitale platforme og det gjorde de rigtig godt. Vi er ikke over krisen. Vi glæder os meget til den dag hvor børn, unge, voksne og gamle, kan være sammen i en Gudstjeneste.